

Verbazingwekkend Andalusië



Andalusië roept van heel Spanje de meest indringende beelden en emoties op; alom beroemd door zijn flamenco, feestdagen, stierengevechten, paarden, sherry en pure hartstocht. Een grote inspiratiebron voor Picasso, Velasquez, Hemingway. Het is de achtergrond van de meest gepassioneerde opera aller tijden, Bizet's Carmen. Een bijzonder gebied, waar Oost West ontmoet en zich vermengt in een intrigerend mozaïek van Joodse, Moorse, Christelijke en Zigeuner cultuur. Of u nu verblijft in rustieke visserplaatsjes waar het leven schijnt te hebben stil gestaan,--schilderachtige witte dorp-postkaarten--, of in betoverende steden met bouwkundige Unesco-juwelen, Andalusië heeft in dit alles een onweerstaanbare allure.



Ons schitterende bezoek aan het ongelofelijke Andalusië begint met een hartstochtelijke flamenco show in een van de prachtigste en meest romantische steden ter wereld : Sevilla. Onze zesdaagse reis is een wonderschone combinatie van cultuur, muziek, dans, verfijnde tapas (met name de beroemde ham van Huelva Sierras en de garnalen van Sanlucar); we zitten midden in en worden overdadig omgeven door rijke intrigerende geschiedenis en stedelijke pracht. Tijdens ons bezoek aan Sevilla zullen we naast uiteraard de wereldberoemde Alcazar, Kathedraal en Giralda Toren, de vroegere Koninklijke Tabaksfabrieken bezichtigen, waar de verdichte Carmen werkte, gaan we naar de oudste bar van Sevilla (gebouwd in 1670) voor een biertje met tapas en genieten we van een echte Havana, gekocht in een winkel in de Triana, bekend om zijn meest uitgelezen sortering; het is overbodig te zeggen dat we verblijven in het beste hotel van de stad; Alfonso XIII Hotel****.

We gaan ons nu richten op sherry; bovenaan staat Jerez de la Frontera. Iedereen die niet bekend is met de wereld van de sherry raakt overdonderd, verbaasd en onder de indruk van deze feitelijk kleine, maar zeer grote sherry-plaats. Wij wandelen door de stad en ontdekken onderweg zijn onweerstaanbare verlokkingen; bodegas duivels lekkere tapas, restaurants, winkels, souvenirsshops , musea en sierlijke kerken, beladen met wierook en goud. Is eenmaal de avond gevallen, dan zingen gitaren hun vurige flamenco ritme en zwepen op tot handgeklap en deinende passie. We verblijven in het elegante Villa Jerez****. Op onze Jerez-agenda zal beslist ook een show in de koninklijke Paardenschool staan en een bezoek aan Tio Pepe. Adembenemend zullen de vergezichten zijn tijdens de reis door de prachtige heuvels en charmante dorpen met hun witgekalkte huizen, die hangen tegen de heuvelwanden op de weg naar Ronda. Of we ervoor kiezen te eten bij Tragabuches, met Michelinster, of een typische Andalusische Hnos Macias, we kunnen Ronda beslist niet verlaten zonder de oudste en zeker ook mooiste stierenarena van Spanje bezichtigd te hebben; ook moeten we zeker de indrukwekkende brug over die spectaculaire kloof in hart stad bewonderen.

Terug in Sevilla wacht ons een afscheidsmaaltijd met tapas, vergezeld van de beste sherry , die onze keldermeester achter de bar kan vinden...